



Punkt 8.

Temadrøftelse af vision for Aalborg Bibliotekerne 2019-2022

2018-092652

Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets drøftelse udkast til vision for Aalborg Bibliotekerne 2019-2022.

Sundheds- og Kulturudvalget 12-12-2018

Udsat.

Christian Korsgaard var fraværende.

Beslutning:

Drøftedes.



Sagsbeskrivelse

Aalborg Bibliotekerne skal have ny vision, da den nuværende vision udløber i år. På mødet vil udkast til vision og rammer for analysen vedr. bibliotekstilbud i Aalborg Øst området blive præsenteret og drøftet, således at udvalget giver input og holdninger til visionen.

Den endelige vision udarbejdes herefter og sendes til udvalgets godkendelse på møde i januar 2019.

Et foreløbigt udkast til visionen tager udgangspunkt i Biblioteksloven og bibliotekets kerneopgave:

"Biblioteket er det frie rum til mødet mellem mennesker, med plads til alle og respekt for forskellighed. Gennem vores professionelle værtskab sætter vi perspektiv på og formidler viden, kultur og litteratur, der giver nye erkendelser, fremmer dannelse og understøtter demokrati."

På Aalborg Bibliotekerne er der fri og lige adgang til information, viden og oplevelser. Her mødes køn, alder, overbevisninger og forskellige livssituationer på tværs – og der er noget til alle.

Litteraturen gør livet større og læsning er en vigtig kompetence for at klare sig i livet. Læsning og litteratur er vigtige parametre i dannelsen af det hele menneske. Det giver os forståelse for, hvad det vil sige at være menneske. Litteratur giver både selvindsigt og større forståelse for vores medmennesker.

Biblioteket er en attraktiv samarbejdspartner, ikke kun for andre kulturinstitutioner, men også for erhvervslivet hvor nye koncepter udvikles og ser dagens lys.

Aalborg Bibliotekerne er samlingspunkt for byens demokratiske samtaler. Biblioteket udfylder en plads i Aalborgs DNA-streng, og er det sted, hvor kommunens vigtige emner sættes til debat.

Aalborg Bibliotekerne er samtidig en drivkraft i både den lokale, regionale og nationale biblioteksudvikling. I vores rolle som Centralbibliotek for Nordjylland går vi forrest, når der skal udvikles nye bibliotekstilbud.

Det er på biblioteket borgeren kan få hjælp til den digitale transformation, der kræves for at begå sig i samfundet eller imødegå kravene fra det 21. århundredes kompetencer: kreativitet, samarbejde, kritisk tænkning og kommunikation.

Biblioteket går forrest i den digitale udvikling og indgår i samarbejder - både regionalt og nationalt. Vi digitaliserer med gevinst for borgeren, og anvender digitale løsninger for at lette borgerens adgang til bibliotekets ydelser.

For at stræbe mod visionen vil biblioteket i perioden gøre en særlig indsats inden for disse områder:

Litteratur og læsning

Biblioteket arbejder konstant for at stimulere borgernes læselyst generelt og med særligt fokus på børnene. Biblioteket møder både børn og voksne i øjenhøjde og på deres præmisser for at stimulere lystlæsningen og inspirere til nye litterære opdagelser.

Sprog og læsning er indgangen til både kultur, sociale fællesskaber og kundskab. Sproget er én af de afgørende færdigheder i forhold til læring hos børn. Men ikke alle får den ønskede start på det sproglige liv, så det gælder om at sætte tidligt ind.

Flere børn oplever at blive udfordret, når de skal gå fra deres hverdagsprog til at skulle bruge et mere raffineret og nuanceret sprog i skolen. De mangler sprogforståelse samt ordforråd, og dialogen i en samtale kan være svær at håndtere. Mange børn er desuden udfordret i at lytte, opfatte og huske historier.

Det kan et tidligt møde med biblioteket gøre noget ved!



Platform for demokratisk deltagelse

Informationsstrømmen har aldrig været større og fake news og skinger tone truer den frie og åbne debat. Aalborg Bibliotekerne vil arbejde for, at alle har adgang til information, at alle har adgang til at deltage og debattere – og ikke mindst mulighed for at møde mennesker uden for dagligdagens lukkede ekkokamre. Biblioteket har en opgave med at klæde borgerne på til at navigere bedre og tage kritisk stilling til informationsstrømmen.

De mange biblioteksrum fordelt i hele kommunen kan give plads til den demokratiske samtale og de gode diskussioner om lokale emner. Et rum med plads til uenighed og refleksion giver plads og mulighed for at eksperimentere med egne holdninger.

Dit digitale bibliotek

Bibliotekstilbuddet er på mange fronter udviklet og suppleret af et stort sortiment af digitale tilbud. Aalborg Bibliotekerne sikrer fri og lige adgang for borgerne i hele kommunen, ved også at optimere og effektivisere det digitale bibliotekstilbud. Selvbetjening, digital læsning og adgang til en bred vifte af elektroniske ressourcer er hjørnестenen i det digitale bibliotekstilbud, der skal sikre at alle borgere kan tilgå bibliotekets ydelser uafhængigt af afstand til og åbningstider på fysiske biblioteker.

Biblioteket i hele kommunen

Aalborg Bibliotekerne er en del af det lokale liv, både i midtbyen og i landområderne.

Vi følger byudviklingen i hele kommunen og undersøger muligheden for nyt bibliotekstilbud i Aalborg Øst. I landområderne tilpasser vi bibliotekstilbuddet i såvel vækstbyerne som udenfor byområderne, blandt andet ved at eksperimentere med den fleksible bogbus, vurdere placering af bibliotekerne i Hals og Storvorde og undersøge mulighederne for samarbejde f.eks. med de lokale skoler.

Som en handling under "Biblioteket i hele kommunen" skal der udarbejdes en analyse i Aalborg Øst området

I forbindelse med vedtagelse af budget 2019 blev Biblioteket Grønlands Torv lukket, og det blev besluttet, at Aalborg Bibliotekerne skal foretage en analyse af muligheden for placering af et nyt og fremtidsrettet bibliotekstilbud i det østlige Aalborg. Et bibliotek der vil ligge i en passende afstand til hovedbiblioteket, et bibliotekstilbud der matcher lokalområdet, og som har en placering, hvor der både bor og kommer mange mennesker naturligt.

Der skal tages højde for udviklingen i bydelen både i forhold til udviklingen i boligbebyggelse og i forhold til butikker og institutioner i området. Ved at se på byudvikling og have en gensidig dialog med mulige samarbejdspartnere og aktører i området gives et bud på både hvor det vil være mest hensigtsmæssigt at placere et moderne bibliotekstilbud, men også hvilket bibliotekstilbud der bedst understøtter den befolkningssammensætning der er i området.

Information omkring byudvikling hentes internt i kommunen via samarbejde med By- og Landskabsforvaltningen, Skoleforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen samt Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen.